

Noordzeestrand

1 Korenmolen De Phenix

Jullie zijn aangekomen bij een grote plas. Als jullie naar links kijken zien jullie Korenmolen De "Phenix". Het is een oude graan en pelmolen die, dankzij een grondige opknabbeurt ook nu nog perfect werkt. De molen staat op een plaats waar al in 1629 werd gemalen. De Phenix dateert echter van 1880. De naam wijst er al op: de molen werd gebouwd nadat zijn voorganger tijdens een hevige onweersbui werd getroffen door de bliksem en daardoor geheel uitbrandde. De roeden van de molen zijn 18 meter lang en zijn voorzien van het Oudhollands hekwerk met zeilen. De inrichting bestaat uit een koppel maalstenen en enkele andere werktuigen. De molen is de enige grondzeiler-korenmolen in de provincie Friesland. Vrijwillige molenaars stellen de molen regelmatig in gebruik om rogge te breken en tarwe te pletten. Dit wordt door de plaatselijke bakker verwerkt tot heerlijk roggebrood, dat onderdeel is van het „Amelands Produkt“.

2 Rixt van 't Oerd

Midden in Buren staat het beeld van Rixt van 't Oerd. Dit is het hoofdpersonage uit een volksverhaal dat zich afspeelt op Ameland. Er woonde ooit een oude weduwe, wiens man nooit was teruggekeerd van de walvisvangst. Rixt, want zo noemden de mensen haar, ging samen met haar zoon Sjoerd naar het Oerd. Hier leefden ze in een klein huisje. Ze gingen dagelijks naar het strand, in de hoop dat de vloedlijn enkele aangespoelde rijkdommen bracht. Het was voor Rixt en haar zoon bittere armoede. Toen Sjoerd ouder werd wilde hij net als zijn vader naar zee. Dit besluit deed zijn moeder erg veel verdriet. Hij monsterde aan op een vissersboot. Regelmatig kwam Sjoerd thuis en dan bracht hij van alles voor zijn oude Moeke mee. Het vrouwtje kon daar dan weer een paar weken rustig van leven. Totdat er een tijd kwam dat Sjoerd maar niet thuiskwam. Tijdens de eerstvolgende zware storm bond ze hoog op het Oerdsduin een lantaarn om schepen te misleiden. Deze list lukte. Het schip in de storm waande zich in de buurt van een veilige haven en het liep vast op de zandbank. Het bleek een rijke schoener en Rixt was blij met deze vangst. Bij het krieken van de dag liep ze nogmaals de vloedlijn af, op zoek naar verscholen buit. Opeens vond ze, half onder het zand bedekt, een lijk. Ze zag de blinkende ringen om zijn vingers en ze naderde de arme verdrinken visserman. Plotseling herkende ze het gezicht van haar jongen. Het was haar eigen Sjoerd! **Willen jullie het complete verhaal lezen? Scan de QR-code!**

3 Kooiplaats/Nassaukooi

Jullie komen aan bij de Kooiplaats. Deze plaats is vernoemd naar de eendenkooi en het Kooihuis in dit gebied. De huidige eendenkooi is gerestaureerd en verkeerd weer in de staat van weleer. Er worden weliswaar geen eenden meer gevangen voor de consumptie, maar ook nu kan men er de kooiker vinden. Wie meegaat met de kooiker tijdens één van de excursies in de kooi maakt op boeiende wijze kennis met dit eeuwenoude ambacht en de mystiek die deze plaats nog altijd uitstraalt. De Kooiplaats (ook wel Nassau kooi) is aan het begin van de 18e eeuw aangelegd. In de meimaand van 1704 kocht Amalia van Anhalt Dessau, Prinses van Nassau, het eiland Ameland voor haar zoon Johan Willem Friso van Oranje Nassau. Hij was stadhouder van Friesland. De koninklijke familie liet in 1705 een eendenkooi aanleggen en een kooihuis bouwen: de Nassaukooi. De kooi bleef tot ongeveer 1830 in bezit van de Nassau's.

4 Engelsmansduin

Met ruim 21m.+ NAP is het Engelsmansduin een van de hoogste duinen op Ameland. Dit punt biedt een fraai uitzicht over de wijde omgeving. Ten zuiden van de duinenwal lag een landschap van heidevelden en cultuurgrond die benut werden door de bewoners van Hollum. Dit gebied werd vroeger de Noordgemeentetuun genoemd. Vroeger werd hier veel graan verbouwd. In de loop der tijd is het landschap hier ingrijpend veranderd. De Noordgemeentetuun kreeg op een gegeven moment de naam Jan Roepeheide, vernoemd naar Jan Roep een veeteler en landbouwer die leefde van 1790 tot 1878. Zijn boerderij stond ter hoogte van Boomhiemke. Er was ook een Zuidgemeentetuun, maar die lag ten zuiden van het dorp Hollum.

5 Vuurtoren

"Bornrif" is de naam van de vuurtoren (55 meter hoog), welke uit het jaar 1880 stamt. Sinds 2005 is hij niet meer in gebruik en hierdoor is hij nu toegankelijk voor bezoekers. Al moeten jullie dan wel 236 treden beklimmen. Onderweg kom je exposities tegen over het leven van de vuurtorenwachters, maar ook over de schepen die in de problemen kwamen. Bovenin vinden jullie de werkkamer zoals deze in het verleden door de vuurtorenwachter werd gebruikt én een waanzinnig uitzicht.

Tijd voor een kleine tussenstop! Als jullie vanaf hier de weg naar het strand vervolgen, komen jullie aan bij **Beachclub The Sunset**.

6 Paardengraf

Een bekend verhaal, dat op Ameland als rampdag in de boeken staat. Het gebeurde op 14 augustus 1979. De reddingbootbemanning van Hollum werd gealarmeerd in verband met een in nood verkerend zeiljacht op de Kofmansbult, de "Windspiel 4". Door een hele ongelukkige samenloop van omstandigheden verdrinken de 8 paarden die voor de reddingboot gespannen stonden. Verbijsterd en verslagen waren de vele toeschouwers op het strand getuige van deze ramp. Wat een schouwspel had kunnen zijn, liep uit op een drama. De stoffelijke overschotten werden begraven in het duin waar nu alleen een mooi grafsteen rest. **Willen jullie het complete verhaal lezen? Scan de QR-code!**

7 De dijkwachters

De Ballumerbocht was lang de belangrijkste aanlegplaats van het eiland. Bovenop de dijk staat het monument voor dijkwachters: twee mannen in zuidwester, aan elkaar verbonden door een touw, stormlantaarn in de hand. Het beeld toont hoe het er vroeger aan toe ging. Het monument is geplaatst in 1991, ter gelegenheid van het op Deltahoogte brengen van het laatste dijkvak op Ameland en is het symbool voor veilig Ameland. De dijk werd verhoogd tussen 1988 en 1991. Tussen 2015 en 2018 is de dijk opnieuw versterkt om aan de laatste normen te voldoen. Vervolg vanaf hier de weg langs de waddenzeedijk.

